

Laatste restauratiefase voltooid!

Eind deze maand zal het laatste deel van de restauratie worden afgerond. Na de eerste restauratiefase van 2005 is nu ook de gevel van de voormalige dienstwoning, naast de Sjoel, in oude luister hersteld. Het dak, met het historische gebinte uit 1871, is nu geïsoleerd. De bovenkamer is opnieuw ingericht en kent een eigen sfeer met mooie lichtinval door de lage ramen. Het uitzicht op de Brielse Turfkade met haven is prachtig! In deze ruimte zal de bescheiden bibliotheek met Judaica en bronnen over Joodse (streek) geschiedenis worden ondergebracht. Beneden is een tweede entree gekomen, zoals vroeger ook bestond. Daarnaast is een invalidentoilet ingebouwd, dat voldoet aan de eisen van onze tijd. Daardoor wordt de toegankelijkheid vergroot van de Sjoel voor zoveel mogelijk mensen.

Deze laatste restauratie is mogelijk gemaakt dankzij een royale donatie van 65.000 euro van de stichting Christelijke

Recreatiecentra, tot voor kort de beheerder van Camping De Meeuw langs de Brielse Maas. Daar zijn we als bestuur natuurlijk erg blij mee!



Uitnodiging voor 1 december

Als bestuur willen we u als trouwe donateur van harte uitnodigen om op gepaste wijze te vieren dat het totale complex, van Sjoel en dienstwoning aan de Brielse Turfkade, is gerestaureerd. Zonder uw steun als donateur, obligatiehouder, was dit karwei niet mogelijk geweest.

We willen met name u als donateur uitnodigen om op maandag 1 december de Sjoel en verbouwde gedeeltes te komen bezichtigen. U bent van harte welkom vanaf 10.00 uur tot 19.00 uur. Van 17.00 tot 18.00 uur zal de inmiddels bekende Folk Club Brielle zorgen voor muzikaal onthaal. Het bestuur wil met u, als deel van een brede vriendenkring rondom de Sjoel, op deze bijzondere dag het glas heffen. We staan stil bij de achterliggende restauratie en inspanningen om gedurende 9 jaar zover te komen. We willen ook klinken op de toekomst en de wens uitspreken dat de Sjoel steeds meer een plek van ontmoeting en cultuur mag worden in onze samenleving!

De eerste december van 2008 blijft verbonden met die andere datum: op 1 december 1871 werd de Brielse synagoge met dienstwoning nieuw opgeleverd en plechtig geopend. De Brielsche Courant van 2 december meldde over deze gebeurtenis ondermeer:

'Gisteren morgen om elf uur werd alhier de nieuwgebouwde Israëlitische kerk ingewijd. De plechtigheid begon met het zingen van eenige verzen, waarna de dragers der heilige wetsrollen in het Bedehuis kwamen en door zeven meisjes, die zeer netjes in het wit gekleed waren, bestrooid werden – Zelden hoorden wij, zonder begeleiding van eenig instrument, zoo zuiver en maatvast zingen. Wij vertrouwen dan ook, dat deze plechtigheid bij de gemeente lang in gedachtenis zal blijven, en hopen dat de Israëlitische gemeente alhier een lang en ongestoord genot van haar na zooveel moeite voltooide kerkgebouw zal mogen hebben.'

We weten nu, 137 jaar later, hoezeer de geschiedenis anders liep. 27 oktober 1942 betekende een inktzwarte bladzijde in de

geschiedenis van Brielle, toen nagenoeg alle joodse burgers uit Brielle en omstreken op transport werden gezet. Niet één keerde terug. Hun namen werden opnieuw genoemd tijdens de jaarlijkse korte bijeenkomst op 27 oktober jl. in de Sjoel.

De geschiedenis blijft, hoe pijnlijk soms ook, om van te leren. Niet om te vergeten.



Eerste eigen programmering in Brielse Sjoel: Cultuur&Culinaire



Afgelopen maand is, in samenwerking met de Catharina Stichting een achttal bijeenkomsten in de Sjoel gestart in het teken van cultuur en culinair. Muziek, lezingen, film en andere presentaties zullen worden genoten met bijpassende gerechten en drankjes.

De eerste middag verliep succesvol, met bijdragen van Leen Hordijk en Henk Vegter over Brielse historie.

Binnenkort, zondag 16 november, zal het Brielse Folk Collectief onder leiding van Peter Morree Breugheliaanse muziek ten gehore brengen.

Welke gerechten horen bij die tijd? Kom, zie, hoor, onderga en vooral proef het antwoord!

Voor reservering op deze of meerdere andere zondagen:

cultuur@sjoelbrielle.nl

of telefoon: (0181) 416 863. Voor verdere informatie zie onze website: www.sjoelbrielle.nl

Terugblik

Er zijn meerdere huurders actief. Zes Nederlandse kunstenaars exposeerden in het Pinksterweekend in de Sjoel. Het waren: Ineke Smienk: pentekeningen, Gerdien Meynen: schilderijen, Michiel Deylius: (zout)sculpturen, Sandra Tap: ruimtelijk werk/gemengde technieken, Anke Ligteringen en Karen Ebert: ruimtelijk werk staal/ijzer.



De (verkoop)expositie werd georganiseerd door het Harmelense kunstpromotiebureau 'De Waarneming', waarvan Marjan de Neeve de coördinatie heeft. Al eerder (2006) stelde zij een expositie in de Sjoel samen, nadat zij in de drie daaraan voorafgaande jaren met diverse kunstenaars uit het gehele land zeer succesvolle exposities had gehouden in kasteel Huize Harmelen te Harmelen. Door het mooie weer, en ook omdat het weekend viel aan het eind van een periode van veel vrije dagen, viel het bezoekersaantal tegen. De bezoekers die er wél waren prezen het artistieke niveau van de expositie en meenden dat deze zeker voor herhaling vatbaar is. Zie ook: www.dewaarneming.nl

Hoop doet altijd leven

Deze maand november zal tijdens de begrotingsbesprekingen van de gemeente Brielle, de subsidieaanvraag van onze stichting worden behandeld. Afgelopen zomer heeft de Brielse gemeenteraad

Op 23 oktober jl. organiseerde het regionale platform Kerk en Israël een geslaagde avond. De Joodse keuken stond centraal. En dus bleef het vooral niet alleen bij woorden, maar werd er volop gekookt, geproefd en genoten van allerlei Joodse gerechten, zoals deze overal ter wereld verder zijn ontwikkeld.

Marthe Woonink uit Rockanje exposeerde begin september opnieuw in de Sjoel. Opnieuw werd er werk van haar aangekocht en was dertig procent van de opbrengst hiervan voor de Sjoel.

Op 7 september klonk er prachtige zang van Rabbijn van Dijk en van Lusette van den Berg. Hun optreden met vertolking van de rijke liederencultuur in de joodse traditie werd gehouden in het kader van de jaarlijkse dag van het Joodse cultureel erfgoed in Europa.

Onze jaarlijkse vriendendag was een week later en trok weer veel vrienden van de Sjoel. Max Herzog liet prachtige flamenco op de gitaar horen, waarin Sefardische (Spaans-Joodse traditie) invloeden hoorbaar waren. Hij begeleidde daarna Gabi Wagschal. Zij zong ontroerende Joodse liederen met hun eigen kleur en vaak ook mystieke inslag.



zich breed gesteld achter de wens om de Sjoel financieel te steunen, zodat de toekomst van de Sjoel, met al zijn activiteiten zal kunnen blijven gewaarborgd. We hopen op een goede uitkomst!

De Sjoel verrijkt met eigen vleugel

Dankzij een gulle gift van een van onze Sjoelvrienden kon onlangs een eigen prachtige vleugel worden aangeschaft. Dit mooie instrument zal in de komende tijd zeker vaker te horen zijn tijdens concertuitvoeringen.

Volgend jaar zal Antoinette Lammers een eigen programma samenstellen met muziek van de joodse componist Felix Mendelssohn. In 2009 is het 200 jaar geleden dat dit muzikale genie uit de tijd van de romantiek werd geboren.



Financiën

De volgende obligaties worden eind 2008 uitgeloot: 26; 49; 70; 88; 148; 159; 166; 201; 225; 264. Voor verder contact hierover: Jan Bienefelt, telefoon (0181) 459 910. Mocht u de uitgelote obligatie willen schenken, dan zijn we u daarvoor zeer erkentelijk. Uw steun, in welke vorm ook, blijft van belang voor het voortbestaan en goed functioneren van de Sjoel. We hopen dat de ingediende aanvraag voor een eenmalige subsidie, afgelopen voorjaar, door de gemeente Brielle zal worden gehonoreerd.

Afgelopen zomer ontvingen we als bestuur van een van onze Sjoelvrienden uit België een royale donatie die een stevige impuls betekent voor onze stichting. Ook met deze prachtige geste en blijk van betrokkenheid voelen we ons als bestuur zeer gesteund! Hierover kan ons bestuurslid, Jan Bienefelt, u meer inlichtingen verschaffen, ondermeer inzake fiscale aftrekbaarheid (contactgegevens zie kolom hiernaast).

Bij ons hoef je geen examen af te leggen, je slaagt altijd.



Van Maerlant

Boek- en kantoorboekhandel

Voorstraat 30
3231 BJ Brielle
Telefoon 0181 412075
Fax 0181 416418
Bank 34 48 70 286
Giro 140011

brunā



Elmers
ADVOCATEN

BRIELLE
Kaaistraat 1-3
0181 - 416200

VLAARDINGEN
Churchillsingel 450
010 - 4353066

Een heldere visie

- Echtscheidingsbemiddeling
- Boedelscheiding
- Erfrecht
- Letselschade
- Huurrecht
- Bemiddeling in conflictsituaties
- Arbeidsrecht
- Ontslag op staande voet
- Wederzijds goedvinden
- Faillissementsrecht
- Ondernemingsrecht
- Contractenrecht
- Algemene Voorwaarden
- Beslag- en executierecht
- Incasso

www.elmersadvocaten.nl

Gegevens stichting en exploitatiewerkgroep

Secretariaat

Annemarie Doorakkers, Boeier 161, 2991 KH Barendrecht
annemarie@doorakkers.nl

Penningmeester

Pascal Kreukniet,
Dissel 25, 3232 RC Brielle
penningmeester@sjoelbrielle.nl

giro Vrienden Brielse Sjoel: 1976005

lay-out: Dokkum communicatie, Brielle
drukwerk: Repro Voorne, Oostvoorne

Educatie en rondleidingen

Elsa Galinsky (0181) 417 397

Verhuur en exploitatie

Karin van der Ende (0181) 216 046
(doorgaans na 18.00 uur)
verhuur@sjoelbrielle.nl

Beheerder

Alfred Bakker (0181) 416 249

De Sjoel - Turfkade 16 - 3231 AR Brielle
www.sjoelbrielle.nl

