

oktober 2023

47

NIEUWSBRIEF

Drie vrijwilligers namen afscheid

Tjeerd de Vries, Corrie de Rooij, Stefanie Schuitvlot

Een vrijwilliger vinden die bezoekers wil ontvangen en rondleidingen wil geven is lang zoeken en zelden vinden. Met dit probleem heeft ook de Sjoel te maken. Ons groepje vrijwilligers is al heel lang te klein, maar nu wordt het probleem groter.

Na vele jaren zich te hebben ingezet voor de Sjoel is Tjeerd de Vries uit Rozenburg, wegens leeftijd en gezondheid, in maart gestopt met het ontvangen van bezoekers, het vertellen van de geschiedenis van de synagoge en over de voorwerpen in de vitrines. We danken hem voor zijn medewerking en we missen hem.

Toen waren er nog vijf vrijwilligers voor rondleidingen. Eind september hebben we afscheid genomen van Corrie de Rooij (foto) en Stefanie Schuitvlot, die beiden om gezondheidsredenen, afscheid moesten nemen van ons vrijwilligersgroepje. Corrie was sinds 2010 vrijwilliger en heeft jarenlang de leiding over



alle vrijwilligers op zich genomen. Samen met Steffie en de andere vrijwilligers heeft ze zich vele jaren ingezet bij rondleidingen en tentoonstellingen, ook als er grote groepen bezoekers kwamen was de ontvangst perfect. Steffie en Corrie hebben regelmatig concerten en lezingen georganiseerd waarvoor veel belangstelling was.

We danken hen voor hun jarenlange inzet en betrokkenheid. Ook hen gaan we missen bij bezoekers ontvangen en rondleidingen geven.

U begrijpt het al.

Met ons drieën - Hans, Joke en Riet - gaan we proberen door te gaan zoals het altijd is gegaan. Het bezoekersseizoen is nu voorbij, maar we hopen dat we vanaf begin april 2024 een paar extra vrijwilligers mogen begroeten. Wilt u ons helpen?

Herdenking Joodse streekgenoten

Op zondagmiddag 29 oktober om 14.30 uur willen we in de Sjoel samenkomen om te denken aan onze 45 Joodse streekgenoten die in dat donkere oorlogsjaar 1942 ons eiland moesten verlaten. De meesten werden naar ver weg gedeporteerd en vermoord. Niemand kwam terug. We noemen hun namen en op de muur ziet u dan een foto. Een naam en een gezicht. Voor ieder van hen wordt een kaars aangestoken.

Veel mensen werken mee aan deze herdenking, zoals leerlingen van CSG Bahûrim.

Uw aanwezigheid wordt op prijs gesteld.



Geen acceptgirokaarten meer. Niet altijd een probleem

Geen acceptgirokaarten meer. Niet altijd een probleem. Dankbaar zijn we voor alle donaties en giften die ons digitaal bereiken. We hopen dat u allen een manier zal vinden om ons financieel te blijven steunen. Het voortbestaan van onze stichting

hangt af van donaties. Graag uw naam en adres vermelden. Uw gift kunt u overmaken via een overschrijvingsformulier van de bank of via internetbankieren of mobiel bankieren. Stichting Behoud Synagoge Brielle. IBAN: NL10 RABO 0365 4293 33.

Nieuwsbrief van papier of liever digitaal

Donateurs met een voorkeur voor een digitale nieuwsbrief kunnen dit kenbaar maken. U stuurt in dat geval een mailtje naar riet@deleeeuwvanweenen.nl U krijgt dan dezelfde Nieuwsbrief.

Op dit moment zijn er nog geen activiteiten bekend. Wilt u tussentijds informatie over wat er wordt georganiseerd ook dan is uw e-mailadres voor ons belangrijk.

De nieuwe website

In de vorige Nieuwsbrief kon u lezen over Nelly, onze nieuwe beheerder van de website en Facebook. Zij zal proberen de informatie actueel te houden.

Behalve de laatste nieuwsberichten leest u op de website ook veel informatie over de geschiedenis van de Sjoel en de Stolpersteine die sinds 2011/2012 in de regio Voorne-Putten liggen. U vindt er ook de zes lesbrieven, waarin een kind of volwassene centraal staat die in 1942 vanuit de regio werd gedeporteerd.

Iedere gemeente waar Stolpersteine liggen heeft een eigen Lesbrieven.

Brielle: Kitty Katan;

Oostvoorne: Ben Wessels;

Hellevoetsluis: Roosje Frenkel;

Heenvliet: Echtpaar van Blankenstein;

Spijkenisse: Charles en Elly Levie;

Zuidland: Meijer en Fietje Levie.

Wilt u onze oude Nieuwsbrieven vanaf 2000 eens lezen. Over de oprichting van de stichting, de aankoop van het pakhuis, de restauratie waarbij Joodse en Palestijnse jongeren uit Israël een week hebben geholpen en waarbij het pakhuis veranderde in de voormalige synagoge. Ze staan er allemaal op.



Steun de Sjoel

Heeft u belangstelling voor prachtig knoop-haakwerk? Misschien zoekt u een persoonlijk fotocadeau voor iemand? De komende maanden maakt Afke Holwerda een cadeau geheel naar uw wens. Zij heeft enkele jaren geleden ook een mooie actie gehouden voor de Stichting Behoud Synagoge Brielle. Ze heeft toen knoopwerken gemaakt en windlichten waarin foto's werden verwerkt. Daarom zijn wij blij dat Afke op deze manier de Sjoel weer wilt helpen. Door de foto's krijgt u alvast een indruk wat er mogelijk is.

U kunt contact opnemen via afkeholwerda@planet.nl. Geef uw wensen aan en steun met uw aankoop de Sjoel.



Vrijwilligers gezocht

We kunnen niet zonder vrijwilligers en daarom hopen we dat u belangstelling heeft en het mooi vindt om af en toe een middag in de Sjoel bezoekers te ontvangen en hen te vertellen over wat er te zien is en over de geschiedenis van de Joodse gemeenschap van Brielle? U krijgt van ons alle informatie die u daarvoor denkt nodig te hebben en we willen u graag wegwijs maken.

Er zijn altijd twee rondleiders, u bent er dus niet alleen.

We willen u graag ontmoeten. Wilt u ons helpen?

Neem dan contact op met Jan Wolters, tel. 06-15566905.

Stichting Behoud Synagoge Brielle

Voorzitter

06 15566905 / voorzitter@desjoelbrielle.nl

Penningmeester

0181 416910 / penningmeester@desjoelbrielle.nl

Donaties en giften

Stichting Behoud Synagoge Brielle

IBAN: NL10 RABO 0365 4293 33

Vriendenadministratie

Riet 06 43175918 / riet@deleeuwvanweenen.nl

Verhuur

(0181) 314982 / 417468

Postadres

Vanaf 1 januari 2024 is het postadres:
Voorstraat 164, 3231 BL Brielle,

Adres

Sjoel: Turfkade 16, 3231 AR Brielle

www.desjoelbrielle.nl

drukwerk: Repro Voorne - Oostvoorne

