

april 2025

# 50 NIEUWSBRIEF

## 25-jarig jubileumfeest in de Sjoel

We hebben u in vorige Nieuwsbrieven steeds op de hoogte gehouden van ons 25-jarig jubileum. Inmiddels hebben we dit met u velen gevierd.

Allereerst was daar het concert van Lenny Kuhr op 8 november 2024. Samen met haar begeleiders Freek en Frans heeft Lenny ons een mooie avond bezorgd. Een grote variatie aan liederen en bij ieder lied een persoonlijke uitleg. Het concert werd besloten met het overbekende lied 'De Troubadour' dat met veel plezier door iedereen werd meegezongen.

### Bestaansrecht

Op woensdag 22 januari waren veel belangstellenden naar de Sjoel gekomen om met ons het 25-jarig jubileum te vieren. Een ontvangst met muziek en zang van Jacqueline du Mortier, Jeannet Posma, Annemarie Timmer en Peter Moree zorgden voor een gezellige sfeer.

Sprekers waren allereerst voorzitter Jan Wolters die refereerde aan de hoogtepunten en de zorgen om de Sjoel in stand te houden. Maar er is nooit een moment geweest om de stichting op te heffen. Ook in deze tijd van antisemitisme heeft de Sjoel bestaansrecht. De burgemeester van Voorne aan Zee, Arno Scheepers, was van mening dat de Stichting de wezenlijke belichaming is van verleden, heden en toekomst. Blijf gedenken en waakzaam.



### Inspiratiebron

Ds. Egbert Rietveld, die het initiatief nam tot oprichting van de Stichting om het pakhuis dat ooit synagoge was aan te kopen en in oude staat te herstellen, schetste zijn inspiratiebron en bevindingen bij het realiseren van dit project. Met toewijding van velen werd de herbouw werkelijkheid. Tot slot overhandigde ds. Rietveld aan Jan Wolters de eerste statuten uit 1999.

### Klezmermuziek, film en quiz

Na opnieuw een optreden van de muziekgroep met gezellige Klezmermuziek was er pauze met iets te drinken en te eten. Na de pauze was er een korte film over de synagoge die in 1946 een pakhuis werd en het pakhuis dat in 2005 veranderde in de Sjoel van Brielle.

Tot slot was er een bijzondere quiz met vragen over Israël en het Jodendom, samengesteld door Patricia en Annemiek, waar met veel enthousiasme aan werd meegedaan. Er waren leuke prijsjes te winnen.

Een verslag met meer foto's en de tekst van de toespraken kunt u vinden op onze website. Voor de verkorte film van de DVD 'Gebouw van Licht en Hoop' klikt u op deze link: [https://www.youtube.com/watch?v=6d-e\\_xn0Jb0](https://www.youtube.com/watch?v=6d-e_xn0Jb0). In de pauze was er een film met foto's: <https://youtu.be/XVNGJsPX8DE>

Dank aan Michiel de Leeuw van Weenen die beide filmpjes samenstelde en Ruud Dijkema die ze liet zien.



## Steun onze stichting

Donateurs en gulle gevers zijn lichtpuntjes op deze aarde, hun gift geeft licht en warmte aan de samenleving. Weer heel hartelijk dank voor alle donaties en giften. Het voortbestaan van de

Stichting Behoud Synagoge Brielle hangt af van donaties. Steun ons op NL10 RABO 0365 4293 33 t.n.v. Stichting Behoud Synagoge Brielle te BrielleGraag uw naam en adres vermelden.

## Een bijzonder keppeltje

Van de heer Gijs Versluis kregen we een bijzonder keppeltje dat hij in 1992 kocht tijdens een excursie naar de Brielse jumelage stad Havlík v Brod en bezoek aan Praag.

Op het keppeltje staat de naam Praag in Hebreeuwse letters en een afbeelding van de Oud-nieuwe synagoge, de oudst bewaarde synagoge in Europa. Deze dateert uit 1270. We hebben voor het keppeltje een mooi plekje in de vitrine.



## Wat kunt u dit seizoen nog van ons verwachten?

We hopen vanaf 2 april tot eind september, van 13.30 uur tot 16.00 uur, iedere woensdagmiddag de Sjoel open te stellen voor bezoekers. Wij zetten het stoepbord "Open" buiten en belangstellenden mogen dan binnenkomen. Op dit moment zijn we met 4 vaste vrijwilligers. Iedere woensdag open vraagt veel inzet. We willen graag open zijn en we hopen dat u zich bij ons wilt aansluiten.

Als u liever eerst mee wilt lopen bent u van harte welkom want "Vrijwilligers we hebben jullie echt nodig". Graag een mailtje naar [riet@deleeuwvanweenen.nl](mailto:riet@deleeuwvanweenen.nl) en we maken een afspraak. Wilt u een rondleiding met een kleine groep dan kan er contact worden opgenomen met [hans.vanrutten@upcmail.nl](mailto:hans.vanrutten@upcmail.nl)



## Rabbijnenbijbel in expositie

Vanaf 28 maart is er in het Streekmuseum van Goeree-Overflakkee in Sommelsdijk een expositie: 'Een verdwenen gemeenschap; Joods leven op Goeree-Overflakkee'. [www.streekmuseum.nl](http://www.streekmuseum.nl)

Hier zal ook de Rabbijnenbijbel uit Middelharnis te zien zijn. Deze heeft 20 jaar in onze vitrine gelegen.

Wij kregen deze bij de opening van de Sjoel in 2005 omdat onze Sjoel als enige voormalige synagoge op de Zuid-Hollandse eilanden nog herkenbaar is.

## Sieraden familie Speier Holstein ondergebracht in Westerbork

In 2020 kon u in de Nieuwsbrieven 41 en 42 (deze staan ook op de website) lezen over sieraden die ooit eigendom waren van de familie Speier Holstein. De moeder van Tineke Umlauf kreeg ze in bewaring toen het gezin werd gedeporteerd. Tineke bracht ze bij de Stichting en ze hebben een paar jaar in onze vitrine gelegen. Aan bezoekers konden wij het verhaal vertellen. Vorig jaar vonden de erfgenamen het een goed plan als de sieraden in Westerbork te zien waren en daar zijn ze nu.



### Stichting Behoud Synagoge Brielle

#### Voorzitter

06 15566905 / [voorzitter@desjoelbrielle.nl](mailto:voorzitter@desjoelbrielle.nl)

#### Penningmeester

0181 416910 / [penningmeester@desjoelbrielle.nl](mailto:penningmeester@desjoelbrielle.nl)

#### Donaties en giften

Stichting Behoud Synagoge Brielle

IBAN: NL10 RABO 0365 4293 33

#### Vriendenadministratie / (digitale) Nieuwsbrief

Riet 06 43175918 / [riet@deleeuwvanweenen.nl](mailto:riet@deleeuwvanweenen.nl)

#### Verhuur

(0181) 314982 / 417468

#### Postadres

Voorstraat 164, 3231 BL Brielle,

#### Adres

Sjoel: Turfkade 16, 3231 AR Brielle

[www.desjoelbrielle.nl](http://www.desjoelbrielle.nl)

drukwerk: Repro Voorne - Oostvoorne

